

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Margriet SUYS

weduwe in eerste huwelijk van de Heer
Cyriel MAEBE

en in tweede huwelijk van de Heer

Jozef VAN DEN BULCKE,

geboren te Okegem op 13 juli 1905 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 26 juli 1979, nadat zij het ziekensakrament en de pauselijke zegen had ontvangen.

« Als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis ».

Leven is geleidelijk aan sterven, is dagelijks verzwakking voelen in lichaam en geest. Jarenlang heeft Margriet gestreden tegen de kwaal die haar verhinderde te gaan waarheen zij wilde. Daarom hebben we steeds in haar de wilskracht en de moed bewonderd waarmee ze, indien het maar enigszins kon, zich naar de kerk begaf. Haar groot geloof en haar godsvrucht, erfdeel van haar diep-christelijke ouders, hebben in haar leven een grote rol gespeeld. Als echtgenote was ze oprecht bekommerd om haar man, en zijn dood betekende voor haar een zware beproeving, waaronder ze eigenlijk nog steeds leed. Als een ware moeder heeft ze zich ingezet voor de kinderen van haar man, die

op jeugdige leeftijd hun moeder op dramatische wijze verloren hadden. In haar laatste levensmaanden betreurde ze het ten zeerste in de onmogelijkheid te zijn de eucharistieviering bij te wonen. De inhoud van het leven van deze eenvoudige vrouw getuigt ervan dat zij het woord van de apostel Paulus kon naspreken : « Mijn enige eezucht is God te behagen ».

Mijn dierbare familieleden, ik ben steeds met u allen begaan geweest, voorspoed en tegenslag hebben wij immer met elkaar gedeeld en beleefd. Moge mijn beeld u steeds bijblijven en een gebed tot mijn zielerust doen opstijgen. Gij vooral, mijn zuster, die uw leven op een speciale wijze aan de Heer hebt gewijd, op uw gebed en offer reken ik bijzonder. Gedenkt mij allen in het memento der overledenen tijdens de week-endse eucharistieviering : « Laat Heer, Margriet, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt, nu ook verrijzen tot nieuw leven met Uw Zoon ».

De families SUYS, MAEBE, VAN DEN BULCKE
en DELMOTE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. L. De Ruyver - Brakel