

Zingt de Heer een nieuw lied. (Ps. 149)

†

Tot zalig aandenken aan de Heer

Jozef - Marie - Alfons SUYS

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE RUYVER

Koster-Orgelist van de O. L. Vrouwekerk
Muziekleraar aan het H. Maagdcollège
Lid van alle godsdienstige genootschappen.

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 30 april 1913
en in de Heer ontslapen te Dendermonde,
op 3 juli 1964.

Voorzien « in extremis » met het H. Sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lijk elke morgen luide de koster de kerk open, schikte de misgewaden op de toonbank, tooide de kelken voor de H. Misviering. Hij zou zoëven de priester begeleiden in orgelspel en zang... Maar de Heer, Meester van 's mensen leven, meldde zich, heel onverwachts aan... en de koster zou de Eerste Vrijdag-mis zingen in de wijde beuken van Gods eeuwige Woonstee.

Koster-Orgelist Suys was een edel-rechtgeaard mens, diepgelovig, waarde echtgenoot en vader, toonbeeld van kerkbedienaar.

Negenentwintig jaar was hij vroom en voornaam doende in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die hij liefhad als de „appel van zijn oog“. Hij heeft ze door zijn zorgen doen schitteren in de uitzonderlijke praal van haar vele kunstschatten; hij heeft ze laten dreunen onder de tonen van het monumentaal orgel, dat hij bespeelde met ware kunstenaarshanden. Intiem-devoot zong hij er dagelijks de melodieuze plain-chant en op de grote dagen dirigeerde hij meesterlijk-bègeesterend de polyphonische koren. Altaren en gewaden dienden zich immer aan keurig en net. Dit is een getuigenis: het kostersambt beleefde hij als een roeping en droeg het voor zich uit met fierheid en waardigheid.

Aan lekenapostolaat deed hij in de sfeer van zijn bediening. Een animator was hij voor het kerkkoor en vooral voor de Kustersconferenties. Het kostersambt heeft hij geestelijk en stoffelijk doen herwaarderen. Dat zullen zijn collegas-kosters immer gedenken.

Voor zijn schoon gezin was hij dag in dag uit begaan in een nooit stilstaande bedrijvigheid en nooit falende dienstbaarheid. Een goede vader was hij, trots op zijn kinderen en vol attenties voor zijn lieve echtgenote. Zo heeft hij geleefd „in welbehagen bij God en bij de mensen“.

Waarde Koster, de geestelijkheid en parochianen staan stil en stom bij dit plotsse afsterven. Zij danken U oprecht-genegen. Zij houden uw beeltenis in ere, omkranst met ware eerbied en betrouwend gebed.

Teergeliefde echtgenote en beminde kinderen, oude moeder, zuster kloosterlinge, broeders, zusters en familieleden, uw geliefde echtgenoot, vader, zoon en broeder is u ontvallen. Hard is dat! Doch ons H. Gelooft zegt dat hij leeft dicht bij u. Zijn vaderlijke zorg in Godsverbondenheid draagt u verder door het leven en de Heer brengt u nu, bij de geestelijke roeping van uw zoon en broeder, de troost van een blijvende binding met mekaar.

De vier akten voor de overledene.

O. L. Vrouw van Troost, bid voor ons.

†

De Familiën

SUYS,
DE RUYVER,
DELMOTE,
VAN DE CAPELLE.

zeer gevoelig aan de genegen blijken van innige deelneming en vurige gebeden, danken U van harte.

