

† Bid voor de ziel van Mevrouw †

Augusta-Maria SUY

Weduwe van Mijnheer GEORGES VELGHE
geboren te Moerbeke (Waas) de 25 October 1878
en godvruchtig overleden te Waregem de 17 Juli
1951, voorzien van de H. Sacramenten.

't Gaat soms zo raar in 't leven. Bemind en vertroeteld als ze was bij haar verspreide kinderen, ging ze lijk een bie, de honingzoete liefde puren, nu eens hier, dan eens daâr. En terwijl ze daâr aan 't puren was, riep God haar toe : Kom hier, het is hier nog zoeter, en haar ziel vloog naar de Hemel.

De hoogste roem van deze vrouwe was, een model van moeder te zijn geweest. In haar gestrengheid, gepaard met goedheid, wist ze haar kinderen groot te brengen die thans met fierheid zeggen mogen : naast God, hebben we alles aan onze moeder te danken, onze eer, ons geluk en ons welvaren.

En al valt het pijnlijk, onverwachts aan de liefde van zó een duurbaar wezen ontrukkt te worden, toch kunnen we, met een geloof dat z'ons hielp in 't hart bewaren, gelaten zeggen : Heer wat Gij doet is goed, temeer omdat we overtuigd zijn dat onze brave moeder, reeds de beloning heeft ontvangen voor haar schoon, liefderijk, toegewijd en godvruchtig leven.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, die mijn vreugde en geluk uitmaakt hier op aarde, ik zeg en U van hierboven en ik bid de Heer, dat ge de lessen en 't voorbeeld van uw moeder nooit vergeten zoudt. - Beminde Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Kennissen, tot weerzien in de Hemel.

Innig getroffen door de blijken van genegenheid,
beloofd in den diepen rouw die ons komt te treffen,
bieden wij Ued. onzen besten dank.

Mijnheer en Mevrouw Joseph DIERICKX VISSCHERS-VELGHE ;
Mijnheer en Mevrouw Georges PENNINGK-VELGHE ;
Mejuffer Marie-Thérèse DIERICKX VISSCHERS ;
Mijnheer Johan DIERICKX VISSCHERS ;
De familiën SUY, VELGHE, DE SURGELOOSE en D'HOLLANDER.