

Heer, geef haar de eeuwige rust.



Vroom aandenken aan

**Mevrouw
ANNA SURQUIN**

weduwe van de Heer **Robert LIBRECHT**

geboren te Nukerke op 11 juni 1899 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 11 september 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Het kan niet zonder pijn een goede moeder te zien heengaan. En toch past hier veeleer spontane dankbaarheid om alles wat zij voor ons was.

Een sterke vrouw, die door haar vlijt en werkzaamheid een mooi gezin wist op te bouwen.

Een zelfvergeten moeder, die het geluk steeds vond wanneer ze dienend het beste van zichzelf kon geven aan haar bemind gezin.

Bomma, uw werkzaamheid en menselijke wijsheid, samen met uw goedheid en kristelijke rechtschapenheid, zullen een aanwijzing zijn voor ons verder leven.

Haar kinderen en kleinkinderen danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.