

Gelukkig de mens die zijn leven zo schikt,
zoals hij bevonden wil worden in het uur
van de dood. (Navolging van Christus)



**BID VOOR DE ZILERUST VAN
DE HEER**

Valère, Raymond Surdiacourt

weduwnaar van Louise, Juliette DECLERCQ,

geboren te Everbeek op 8 februari 1904
en godvruchtig overleden in de St.-Fran-
ciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 26 maart 1980, gesterkt door de HH.
Sakramenten der stervenden.

Lid van de « Bond Derde Leeftijd »
Parike.

Sinds weken heeft deze man zich in de
stilte van het ziekenhuis kunnen voorberei-
den op zijn ontmoeting met de Heer.

Tevredenheid, gelatenheid in ziekte en be-
proeving getuigden ervan dat hij zich met
het grootste vertrouwen aan Gods Voorzie-
nigheid had toevertrouwd.

Thans zullen de engelen hem geleiden tot
in het paradijs en hem verenigen met zijn
echtgenote, die hem nog maar iets meer dan
een jaar is voorgegaan.

Dierbare kinderen, ik wil U nogmaals dan-
ken voor uw blijken van liefde en genegen-
heid, voor de vertroosting ook door uw da-

gelijks bezoek aan mijn ziekbed. Moge God
U daarvoor zegenen : dit is mijn afscheids-
groet.

Bid opdat ik samen met uw moeder nu
voor altijd gelukkig zou mogen zijn : dit is
mijn afscheidswens.

De families SURDIACOURT, DECLERCQ,
VAN CAENEGEM, DOCLO,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek