

Het is geschied zoals het de Heer beliefd heeft, zijn
H. Naam zij **g**ebenedijd.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI SURDIACOURT

Echtgenoot van Mevrouw

Victorine Van Huffel

Geboren te Parike de 29 januari 1879,
en er zachtjes in de Heer ontslapen de 22 maart 1956.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Lid v. d. Confreries van de H. Barbara en de H. Jozef,
de Bond van het H. Hart en de Voortpl. des Geloofs.
Oud-Strijder 1914-'18.

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk ;
niemand kan opkomen tegen Uw wil en
iedereen moet voor U het hoofd buigen en
onderworpen zijn.

Niets liet vermoeden, dat vaders afster-
ven zo nakend was. In geest van diep ge-
loof ontving hij de laatste H. Sacramenten,
en volgde aandachtig de liturgische gebeden
met de priester. Zulk een einde is voorzeker
de bekroning van een diep kristelijk leven,
en verering voor priester en kerk.

Hij was een trouwe echtgenoot, en goede
vader. Hij was een voorbeeld voor allen,
vooral voor zijn kinderen, voor wiens op-
voeding en vooruitgang in de wereld hij
alles over had ; daarvoor heeft hij gewerkt
al de dagen van zijn leven.

Als vriend van Jezus, die de zijnen niet
spaart, vond hij verhoring in zijn liefste ge-
bed : Heer, maak mijn hart meer en meer
gelijkvormig aan Uw lijdend Hart.

Mijn geliefde echtgenote, lange jaren
hebben wij lief en leed gedeeld. Graag wil-
de ik nog met u verenigd blijven, doch
Gods wil geschiede. Ik zegen en dank U.

Gij, dierbare kinderen, eert uw goede
moeder en steunt haar, en dat uw leven
voorbeeldig weze om elkander weder te
zien in den hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! 300 d. afl.

†

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost :

*De Familiën SURDIACOURT, VAN
HUFFEL, DE NAUW en DE RO
danken U hiervoor.*
