

Geloofd zij Jezus Christus.



**Gedenk in uw gebeden de ziel van de
HEER**

Raymond SURDIACOURT

echtgenoot van

Mevrouw Clara DE VLEESCHAUWER,

geboren te Parike op 4 februari 1890

en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 17
februari 1978,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Oorlogsinvalied - Vuurkruiser
1914-1918

Vereerd met de eretekens van :

Ridder in de Orde van Leopold II - Medaille
van de IJzer - Kruis van Officier in de Orde
van Leopold II met zwaarden - Ridder in de
Kroonorde met zwaarden - Kruis van Ridder
in de Leopoldsorde met zwaarden - Herin-
ningsmedaille van Zijne Majesteit Albert I -
Kruis van Officier in de Kroonorde met zwaar-
den - Kruis van Officier in de Leopoldsorde
met gulden zwaarden.

Heer, Gij neemt het leven van ons niet weg,
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw
Woord, en als ons aardse huis, ons lichaam
afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats
bereid voor ons in Zijn huis om daar voor-
goed te wonen.

Daarom bidden wij de Heer dat Hij onze
dierbare overledene genadig weze, hem ver-
geve voor wat hij misdeed en hem ook belone
voor het goede in zijn leven.

Dierbare echtgenote, een lang mensenleven
zijn wij samen geweest en de goede en
slechte momenten van dat leven samen ver-
werkt. Moge ik nu over de dood heen een
steun blijven voor u.

Beste dochter en kleinkinderen, ik dank u
voor de hulp, die gij ons gegeven hebt met
zoveel toewijding. Gij hebt de wet « Eert uw
vader en uw moeder » in ere gehouden. Moge
God u sterken in uw verder leven.

Mijn God, Gij zijt mijn sterkte en mijn rots,
op U stel ik mijn vertrouwen.

De families :

SURDIACOURT, DE VLEESCHAUWER,
PITERAERENTS en DE PREZ,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel