

Eer aan God...
en vrede rond ieder hulpbehoevende.

Gedenk in Uw Kerstgebeden
de ziel van

DE HEER

OMER SURDIACOURT

geboren te St.-Martens-Lierde, op 18 december
1899 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem, op 22 december 1983, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families

SURDIACOURT en CABO,

danken voor
uw gebeden en blijken van deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Met Kerstmis komt God ieder mens tegemoet
aan zijn diepe verlangens naar goedheid en
vriendschap, naar vreugde en vrede. Een kindje
ontdooit hardvochtigheid en maakt de mens min-
zaam en hartelijk. Die nacht wou God even
kwetsbaar worden als Gij en Ik, als een kind.
Naar Christus voorbeeld en gebod is de zorg van
ieder Christen geroepen naar ieder mens in nood,
want wat hem gedaan wordt is Christus aange-
daan.

Het tevreden en blij gelaat van deze ouderling
vertolkte de innerlijke vreugde omdat hij een
eerlijk en rechtschapen leven achter zich had en
Gods beloning reeds aanvoelde in de uiterst toe-
gewijde verzorging die Hij, samen met zijn zus-
ter Cesarine, dag en nacht jarenlang mocht on-
dervinden.

Zijn groot geloof en diepe godsvrucht bij het
ontvangen van de Hoogdag thuis werd een «God
zij dank...» om de koninklijke oppas, en de totale
inzet van hun weldoenster, die enkel door God
zelf kan beloond worden met een loon, dat de
wereld niet geven kan.

Mijn goede familieleden, het deed mij zoveel
deugd te weten dat Ik bij U nooit teveel was.
Gij hebt voor mij gedaan meer dan mogelijk
was. Dikwijls heb ik in stilte geweest omdat mijn
onmacht mij niet toeliet U uiterlijk méér dank-
baar te zijn. Uw edelmoedige inzet en uw on-
baatzuchtige zorg kan de Heer alleen vergelden.
Bidt allen voor mij opdat Ik daartoe zo gauw
mogelijk moge toegelaten worden door ons aller
Eeuwige Vader.

Ten paradijze geleiden Hem de engelen.