

Hoe zwaar deze beproeving ook is, toch zeggen wij, die overblijven Christus na : « Heer, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede ».



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie-Louise SURDIACOURT

weduwe van de Heer
Jules NOTERMAN,

geboren te Parike op 2 augustus 1891 en er godvruchtig overleden op 30 december 1973, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Als moeder heengaat dan eerst voelen we wat ze geweest is in het leven en hoe ze voor haar gezin, haar kinderen en kleinkinderen heeft gehouden.

Geen inspanning was haar te groot, geen offer te zwaar, waar het ging om de zending die haar door God was toevertrouwd.

Wel en wee heeft ze gekend, maar zij besefte heel goed dat de ware eeuwige vreugde slechts zou beginnen na dit leven.

Mogen de engelen, die de herders naar het Kerstekind riepen, haar nu uitnodigen tot bij de Heer in het hemels Vaderhuis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden, zo blijven wij in gedachte verbonden tot wij elkaar voor altijd weerzien in de hemel.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families SURDIACOURT, NOTERMAN,
VAN CAENEGHEM, BEERENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel