

Het grootste bewijs van genegenheid dat wij aan de overledene kunnen geven is van hun te gedenken in onze gebeden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria - Cordula SURDIACOURT

echtgenote van Mijnheer
Alfred VERMANG

geboren te St. Martens-Lierde de 8 augustus 1896
en aldaar in de Heer ontslapen
de 25 december 1939,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

O God ! wij danken U dat Gij ons een zo goede moeder gegeven hebt. Wij beminden ze toch zo vurig hier op aarde; daar Gij ze thans ten Hemel roept, aanbidden wij uw goddelijke Wil.

(Hooglied)

Zij was een vlijtige en zorgvuldige vrouw, de vreugde en de roem van haar echtgenoot. Met volkomen onderwerping aan de aanbidelijke wil van God, heeft zij een langdurige en pijnlijke ziekte onderstaan, doch met volkomen onderwerping heeft zij geleden en is zij gestorven.

Duurbare echtgenoot, onderwerp u ootmoedig aan de zware beproeving die u treft. Samen hebben wij God gediend, samen in Hem gehoopt, samen zullen wij verenigd zijn in de Hemel.

Gij, mijn teergeliefde kinderen en

kleinkinderen, eert uw vader al de dagen van uw leven : bemint elkander, wel indachtig dat wij hierboven zullen maaien, hetgene wij zullen gezaaid hebben in dit leven.

Bidt allen voor mij ; ik ook blijf u gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)



De families SURDIACOURT, VERMANG,
CABO en DE BRAKELEER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Commère-V. Strijthem, St.-Martens-Lierde