

+
Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Marguerite, Marie SURDIACOURT

echtgenote van de Heer Gaston Blyau
geboren te Parike op 8 januari 1893
en godvruchtig overleden in de St.-
Franciskuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 15 maart 1980, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Wij hebben hier op aarde geen vaste woonplaats, want de dood stelt weldra een einde aan ons leven en van de tijd worden we overgeplaatst in de eeuwigheid. Gelukkig de mens die dit korte leven gebruikt als aanloop tot een altijddurend gelukkig zijn bij de Heer.

Voor onze dierbare overledene was haar heengaan vrij vlug na een lang leven van voor- en tegenspoed, van schone en droeve dagen, een leven lang van werken en zorgen tot zo lang de krachten het haar toelieten. Met vertrouwen mocht ze terugblikken, met vertrouwen mocht ze de Heer tegemoet zien.

Bidden we tot God, dat Hij onze dierbare overledene in barmhartigheid

genadig weze en haar nu opneme in het hemels Vaderhuis.

Mij beminde echtgenoot, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ik dank u voor alles wat ge voor mij geweest zijt, voor alles wat gij voor mij gedaan hebt en voor uw kommervolle zorgen. Bidt nu tot God dat Hij mij genadig weze. Ook u allen, beste familie, vrienden en kennissen, dank ik om uw genegenheid. Denkt nog eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis : zaterdag 5 april te 20 uur

De families Surdiacourt, Blyau,
Pieteraerents, Van Lierde,
danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uit. Raf. Vandergeynst, Everbeek.