



GEDENK IN UW GEBEDEN  
DE ZIEL VAN

**DE HEER**  
**Georges SURDIACOURT**

**Echtgenoot van**  
**Mevrouw Maria DERIJST**

geboren te Chevilly-La-Rue (Frankrijk)  
op 21 november 1930, en overleden te  
Sint-Gillis-Brussel op 2 november 1980,  
gesterkt door de Sakramenten van onze  
Moeder de Heilige Kerk.

---

Uw gebeden waren een zegen voor hem.  
Uw deelneming een troost voor ons,  
Daarom danken U.  
De Families SURDIACOURT en  
DERIJST.

HEER

handel met mij naar Uw eindeloos  
erbarmen en neem mij veilig in  
Uw armen !

CHRISTUS,

was mij in Uw bloed van ongerechtigheden,  
Gij weet al wat ik heb geleden...

HEER,

verblijd mijn wenend oog,  
al zit ik dan niet hoog  
-gelijk Uw meer-getrouwen-  
ik blijf op U betrouwen.

Mijn zeer geliefden,  
en Gij die lijdt zoveel als ik...  
blijf VAST en ONBEWOGEN  
de eeuw'ge LIEFDE pogen !

W.D.

---

Begraf. P.-J. Campens, Brussel