

Geloofd zij Jezus Christus!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Frans SURDIACOURT

weduwnaar in eerste huwelijk van

Mevrouw Ernestine TOUSSAINT

echtgenoot van

Mevrouw Aline MOLDEREZ

geboren te Goferdinge, de 8 maart 1897 en er godvruchtig overleden de 23 januari 1961, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pausselijke Zegen « in articulo mortis ».

Gelukkig de mens die beproefd wordt en die daarin geen straf ziet, maar een middel door de Vader aangeweend om zijn kind dichter bij Hem te brengen.

Gelukkig dan deze afgestorene, die in zijn kwellingen de vrede en het betrouwen heeft weten te bewaren en de last der ziekte grootmoedig heeft verdragen, de woorden van de Apostel indachtig : « die met Jezus op aarde lijden zullen met Hem in de Hemel verheerlijkt worden ».

Gij allen, die mij gekend en bemind hebt, gedenkt dat de aarde geen blijvende woonplaats is, dat het leven hier een overgang is en de hemel ons eeuwig Vaderland; daar roept ons God en daar hopen wij elkaar weer te zien.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, gaarne had ik nog enige jaren in uw midden doorgebracht, doch de Heer heeft er anders over beschikt, onderwerpen wij ons aan zijn H. Wil; dank voor uw toewijding en zorgen; bidt voor mijn zielezaligheid; vaartwel en tot weerziens bij de Heer.

Druk Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familiën SURDIACOURT, MOLDEREZ,
VANDERZ WALMEN, D'HAESE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U