

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

Dari-Angèle Surdiacourt

echtgenote van Mijnheer

**Arthur SAEYTIJDT**

geboren te Parike,  
de 29 januari 1900 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, de 11 februari 1958,  
gezalfd met de H. Olie en de Pauselijke Zegen  
« In Articulo Mortis. »

Vertrek, christen ziel, uit deze wereld in de naam van de Vader, die u geschapen heeft, in de naam Jesus-Christus, de Zoon van de levende God, die voor U geleden heeft, in de naam van de Heilige Geest, die U geheiligd heeft. De goedertierenste Maagd en Moeder Gods Maria, de allerzoetste troost der bedroefden, bevelde de ziel van deze dienaar aan haar Zoon, opdat zij door deze moederlijke tussenkomst en onder haar geleide blijde binnenga in de vurig begeerde woning van het hemels Vaderland. (geb. der stervenden.)

De duurzame overledene had graag nog lange jaren geholpen, daar waar als huisvrouw hulp nodig was. En zie in plaats van te helpen, is ze lange tijd moeten geholpen worden. Wonderlijk zijn de wegen van Gods Voorzienigheid. Wonderlijk zijn Gods wegen om sommigen in het lijden van Zijn Zoon te betrekken; om anderen te brengen tot een hoge graad van moed en dienstvaardigheid.

De duurzame overledene, omdat ze zo kristelijk was, heeft haar lijden kunnen dragen gelijk Kristus in onderwerping; daarom zal het ook zo verdenstelijk zijn voor haar en voor dezen die haar dierbaar waren.

Geliefde echtgenoot, het deed me pijn U niet langer te kunnen helpen, maar gij waart zo goed voor mij toen ik zorgen nodig had. Is er iets schoners dan ware geneztheid gegroeid in zorg en kommer. Mijn voorspraak voor U bij de Heer, zal mijn dank voor U zijn. Ik vergeet ook niet al dezen die ons gezin geholpen hebben, familieleden, vrienden en bekenden. Blijft mij allen in-dachtig in uw gebeden, en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Mijnheer Arthur SAEYTIJDT;

De familiën SURDIACOURT, SAEYTIJDT, PIETERAARENTS, CARLIER,

zijn U zeer dankbaar voor de oprechte blijken van diep medevoelen in hun smart.

Vandendriessche. Opr. Paul De Vleeschauwer, Nederbr.