

Geloofd zij Jezus kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Clement, Victor  
SURDIACOURT**

echtgenoot van

**Mevrouw Lucie GIJSELINCK.**

Hij werd geboren te Nederbrakel op 21 maart 1937 en overleed zacht in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 3 januari 1977, gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten.

---

Het gewichtigste ogenblik in een mensenleven is zijn stervensuur. Sterven is de grootste daad voor elke mens en geen offer noch moeilijkheid in zijn leven zal voor hem meestal zo zwaar zijn. Eén zaak heeft slechts nog waarde dan en brengt geruststelling : de zekerheid dat de Heer een barmhartige God is.

St.-Paulus zegt : Broeders, wij willen niet dat ge onwetend zijt aangaande de overledenen. Voor de gelovigen wordt het leven slechts veranderd, niet weggenomen. Nadat

het huis van dit aardse verblijf is ontbonden, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen. Zo zullen we altijd met de Heer zijn. Troost elkaar met deze gedachte.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

De families SURDIACOURT, GIJSELINCK,  
DE VLEESCHAUWER, DE VLEESCHAUWER,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.**

Druk De Vleeschouwer-Hoste, Brakel