



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

CESARINE SURDIACOURT

**dochter van wijlen de Heer Victor SURDIACOURT
en Mevrouw Virginie CABO**

geboren te St.-Martens-Lierde op 18 juni 1894
en er overleden op 15 april 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In 'Het Wedervaren' schrijft Monika Van Paemel dat we allemaal de plicht hebben om eeuwig jong, mooi en succesvol te zijn. Monika zegt en schrijft zoiets in haar jonge jaren. In Cesarine's jonge tijd was er maar één plicht, één wet : de boerin moest werken. De boerin moest hard werken. Géén andere keus in die tijd dan het boerenwerk in de stal, bij de beesten, op de akkergrond. Wie Cesarine toen kende, getuigt nu van haar werkkracht samen met broer Omer. Ze bleven samen op de boerderij. Ze kwamen uit een boerengezin van acht kinderen op de Stratendries.

We leven snel. In de zeventiger jaren kwamen Omer en Cesarine bij Anna en Julien wonen, toen nog de Matrouwstraat van Sint-Martens-Lierde. Omer stierf in 1983. Cesarine overleefde: kwetsbaar, licht als een veertje, zacht als een ei. Als je haar ooit zag in het bedje in de hoek van de leefkamer dacht je : "Cesarine, je bent hier als Klein Duimpje bij de suikerpot !" Anna was haar dienstster, dag en nacht, goed en op elk moment bezorgd, nooit verweg. Niemand kan

Anna-achterna het nog een keer voor Cesarine doen. Vijftien jaar dat je haar lepelte-voor-lepelte bij elke maaltijd te eten geeft ? En al de rest ?

Cesarine is bijna negenennegentig geworden. Ze was sinds kort de oudste bij ons, sinds Maria Heerman was gestorven. Twee bijna-eeuwelingen. De dood jaagt dan geen angst meer aan. De laatste vijand is overwonnen, met de jaren. De schrik is weg. Sterfelijkheid is met het menszijn meegegeven. Je zag het : Cesarine leefde zonder angst, tevreden, dankbaar. Het enige verschil in smaak is een kwestie van generatie. Leven als Cesarine deed, kan je in volgende eeuw niet meer. Hoewel, we kijken tijdens ons korte leven in een beslagen spiegel. Wie weet wat je ziet als over je voorbije leven het witte doek van Pasen is opgegaan.

De families

SURDIACOURT en CABO,

danken U voor de blijken van deelneming
en gebeden.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449