

*Het heeft de Heer behaagd tot
zich te roepen, de ziel van
zijn trouwe dienares*



MEVROUW

Blanche SURDIACOURT

Echtgenote van de Heer Eric BEKAERT

geboren te Parike op 25 december 1923
en godvruchtig overleden te Ronse
op 30 juli 2003 voorzien van de laatste
HH. Sacramenten der Stervenden.

Voor je aanwezigheid, je gebed en je blijken van
medeleven danken je de families:

SURDIACOURT - BEKAERT
VANHUFFEL - BEKAERT

De namis zal opgedragen worden in de
St. Lambertuskerk te Parike op 20 september 2003

Tussen deze mensen, die in de Bergrede door Christus als zalig worden geprezen zijn het vooral de eenvoudigen, de zachtmoedigen, de nederigen, aan wie het Rijk van God beloofd wordt. Meer dan één van deze zaligheden is toepasselijk op de vrome ziel van Blanche. De beproeving heeft zich in de laatste jaren van haar leven opgedrongen en haar ziel gelouterd van menselijke fouten.

Eric, broer Theo, familieleden, gij die altijd mijn zorgzame engelbewaarder geweest zijt, aan wie ik zoveel dankbaarheid verschuldigd ben, en die ik zo innig lief had, hoe kan ik u nu troosten? Er bestaat geen menselijke troost bij het afsterven.

Eric, mijn dank voor in de voorbije jaren, iedere dag, steeds trouw naast mijn ziekbed te staan, van in de vroege morgen tot de late avond.

Eric, Theo, familieleden en vrienden, blijf mijn aandenken bewaren. Leer de les van mijn leven verstaan, de ijdelheid van zoveel zaken die het hart van de mensen verleiden, de getrouwheid aan God en Maria, die alleen veiligheid schenkt bij de overgang naar de eeuwigheid.

O.L.V. van den Oudenberg, bidt voor ons.