

Zalig zij die Vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

†

Wil in uw gebed gedenken de ziel van mevrouw

Anselma Surdiacourt

geboren te St. Martens-Lierde op 19 juli 1891 en godvruchtig overleden te Deftinge op 14 januari 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Bidden voor de overleden familieleden is van in de oudheid aanzien als een heilige en vrome gedachte. Daarom werden voor de doden zoenoffers opgedragen, opdat zij zo schoon mogelijk de eeuwigheid zouden ingaan.

"Een vermorzeld gemoed en een deemoedig hart versmaadt Gij niet, o mijn God". De gezondheid is maar een ijdel woord; het leven is maar een droom. Alles is beperkt, behalve onze gerichtheid naar God in de verwachting van zijn hemelse Barmhartigheid.

Daarom waren haar laatste levensjaren volledig gericht op de Heer, die zij iedere Hoogdag zo gaarne ontving. De H. Sacramenten der zieken, die zij in volle bewustzijn mocht ontvangen, brachten haar tot de volle aanvaarding van de Goddelijke Wil... "Ja, gelijk O. L. Heer het wil, is het goed.

Beste familie en vrienden, ik dank u voor de zorgen en de genegenheid mij betoond vooral de laatste maanden. Bidt voor mij opdat ik u van uit de Hemel moge vergelden wat gij nu met zoveel toewijding voor mij hebt gedaan. De Heer geve haar de eeuwige rust.

De families

Stevens, Surdiacourt en Cabo
danken u voor uw gebeden en blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge