

Ach, wat is het leven: een stap naar 't graf.  
Het leven valt als de bladeren af.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

## Albert, Arthur Surdiacourt

zoon van wijlen

### Victor en Virginie Cabo

geboren te St Martens-Lierde, de 10 januari 1905,  
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 4  
augustus 1958. Gesterkt door de laatste troost-  
middelen onzer Moeder de H. Kerk,

---

Het aardse leven is vol onzekerheid. De mens  
gaat rustig slapen, doch weet niet eens of hij 's an-  
derendaags nog het daglicht zal zien.

Niemand kon vermoeden dat de dood zo nahij  
was. Zo ook zal de duurzame overledene het einde  
niet zo dicht gewaand hebben. Voor wie God  
trouw dient kan de dood wel komen „als een dief  
in de nacht” en de geliefden uit ons midden weg-  
rukken, maar toch blijft hij immer voorbereid op  
wat komen kan.

Bemide Broeders en Zusters en geliefde fa-  
milieleden, ons afscheid valt dubbel zwaar omdat  
het zo onverwachts was. Nog tientallen jaren had-  
den wij kunnen samen zijn, doch God liet het niet  
toe, zoekt in het gebed de kracht om het kruis te  
dragen en U te onderwerpen aan Gods H. Wil.

Gij allen die van mij hebt gehouden, schenkt mij  
als afscheid een vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)



De familiën SURDIACOURT-CABO,

danken voor de blijken  
van innige deelneming  
en uwe gebeden.

---

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.