

Kinderen gij zijt getuigen geweest van mijne liefde,
mijne zorg en mijn lijden toen ik waakte op U.



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Maria-Theresia STURTEWAGEN

Echtgenoot van Mijnheer

JAN-BAPTIST DONIE

Geboren te Elst,

den 12 Juni 1870, en aldaar godvruchtig overleden

den 8 April 1947,

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart,

H. Sacrament en andere godvr. Genootschappen.



Droefheid heeft ons hert vervuld toen wij dachten hoe goed en hoe stichtend hare levenswijze voor ons was, zij was de werkzame, vrome en waakzame moeder, de troost van haren echtgenoot en van hare kinderen die in haar eene zorgvuldige en teedere moeder verliezen.

Zij heeft over hare kinderen gewaakt en dezelve tot eer en deugd opgewekt en heeft genoten van de goede opvoeding die ze hun gaf.

Beminde Echtgenoot, Broeders, Kinderen, Kleinkind en Bloedverwanten, weest niet ontroostbaar gelijk dezen die geen hoop hebben. ik zeg U niet vaarwel ; maar tot weerziens in den hemel, waar we voor altijd zullen vereenigd zijn om nimmer meer te scheiden.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. a.)



De Familie STURTEWAGEN ;

De Familie DONIE ;

Zeer gevoelig voor de bliken
van kristene deelneming en
gebeden, in onzen diepen rouw,
danken U oprecht

Drukwerken Van Nederveelde — Elst