

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet
beschaamd worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDEKEN

van de Heer

Ghislain STURTEWAGEN

echtgenoot van Mevrouw

Irma VAN TWEMBEKE,

geboren te Elst op 12 september 1898 en
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 10 april 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker

Oudstrijder in de oorlog 1914-1918.

Deze man heeft een hard leven gekend,
een leven van werk en zorg, van toegewijde
liefde, bekroond met een heerlijke oude dag
in stil rustig samenzijn met zijn dierbare
echtgenote, omkranst met de liefde van kin-
deren en kleinkinderen.

Stilaan kwam dan ook de scheiding, maan-
denlang werd het een wegzinken in stille
en dankbare weemoed.

Hij was een man van diep geloof in trou-
we vervulling van al zijn plichten. Hij heeft
gezwogen, geleden en gebeden en graag ge-
leefd voor God de Heer.

Liefste echtgenote, dierbare kinderen en
kleinkinderen, alhoewel we vele jaren hebben
samengeleefd, komt het scheiden toch altijd
te vroeg. Buigen we echter voor Gods Hei-
lige Wil.

Ik dank U voor al uw zorgen en liefde,
vooral tijdens de laatste maanden. Blijft nu
allen een dubbele troost voor moeder en
weest mij trouw in het gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families STURTEWAGEN, VAN TWEMBEKE,
DE PREZ, MEERSCHAUT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelname in de rouw die hen treft.**

MO

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel