

Mocht gij in uw gebed gedenken

de Heer

Remi STRYMEERS

Hij was geboren te Massemen op 1 juli 1920 en overleed te Wetteren in de vrede met Kristus door de H.H. Sakramenten op 20 oktober 1978.

Al zijn familieleden danken U om uw deelname aan zijn uitvaartdienst en uw gebed in Kristus Jezus.

Geef aan God wat aan God toekomt.

(Matth. 22, 21)

†

Het leven is voor elke mens een ernstige opdracht : van God is het ontvangen om aan de mens, in wijsheid en kracht, de vrijheid te schenken zijn leven in oprechte godsdienstzin door te brengen. God is als een Vader die zijn kinderen steeds oproept en nooit afdreigt opdat zij Hem dankend steeds zouden ontmoeten in de verzoening en in de vereniging. Zo wekt de vrees des Heren elke mens op, zich toe te vertrouwen aan de liefde van de Hemelse Vader. Zo ook zijn allen dankbaar dat God uiteindelijk deze man voor zijn eigen hemels geluk heeft mogen overwinnen. En dat is gebeurd in bewuste geloofs-overgave. Onder ons heeft hij bestaan gelijk elke mens met zijn hoedanigheden en gebreken. Voor elke menselijke fout en zonde is er Gods barmhartigheid, voor elke deugd is er goddelijke beloning. En het schoonste daarin was zijn bereidheid om alle mensenkinderen dienstbaar te zijn.

Moge de Heer onze dierbare daarin aanvaarden voor het hemels geluk, dat ons allen roept.

Dierbaren allen, gij die mijn leven hebt gevolgd en gesteund, U allen ben ik dankbaar. Vergeef mij nooit in verenigend gebed tot ons aller goddelijke Vader.

Begr. Cl. Van Bever, Wetteren - Tel. 69 20 08

De Canck, Wetteren