

Onze hoop op God wordt niet teleurgesteld.
(Rom. Brief 5,5)



Wil gedenken in uw eer en gebed

DE HEER

Maurits Strymeers

echtgenoot van Mevrouw
Anna VAN DE STEEN

Hij was geboren te Massemen
op 28 oktober 1914 en overleed plotseling
aldaar op 10 januari 1969 bediend met het
H. Oliesel.

Wanneer wij de dood zo onbarmhartig iemand in het bloeiend leven zien treffen dan zijn wij allen machteloos geslagen, zoekend naar uitzicht en naar houvast. Dan denken wij aan Jezus woorden : de Mensenzoon komt op het uur dat de mens niet verwacht, doch gelukkig horen wij erbij « Zalig de dienaar die bij de komst van zijn Heer wakend wordt bevonden. Tegenover de onbarmhartigheid van de dood, staat de barmhartigheid van God. Elk bestaan draagt en toont de tekenen van het vergaan doch voor wie in Kristus verheugd mag geloven, wordt het een opgaan naar de Goddelijke Vader in een hemels zalig samen zijn.

Deze man had van God zijn talenten gekregen. In onverpoosde toewijding heeft hij zich ingespannen voor de welstand van zijn gezin en voor het weldoen aan de mensen. Maar de liefde die hem zo vlug en zo veel deed ondernemen, heeft ook zijn hart zo vlug doen begeven.

In de liefde van het Heilig Hart van Jezus bevelen wij het zijne aan opdat het daar, gezuiverd, de volheid van de rust en de vrede moge vinden. En in onze naastenliefde nemen wij hen op, die zijn liefde ons aanbeveelt.



Zijne echtgenote met hare kinderen,
samen met de ganse familie,
danken U om uw deelname in Kristus.

Dr. echtg. Bockstaele-Raes, Massemen