

TOT EERBARE NAGEDACHTENIS
VAN MEVROUW

Anna, Paulina STRYMEERS

echtgenote van de Heer

Emiel VAGENENDE

Zij was geboren te Westrem op 25 september
1909 en overleed in de liefde van de Heer te
Massemen op 28 juni 1980, bediend met de
Kerkelijke Sacramenten.

Haar echtgenoot, samen met haar kinderen en
de ganse familie danken U voor uw tekenen van
medeleven en medebidden voor de beminde
afgestorvene.

Verheugt U want uw naam staat opgetekend in
den Hemel. (Luc X, 20).

†

Zijt gij hier nog ? Dit zijn de laatste woorden
van deze moeder tot de haren. Ja, hare bemin-
den zijn steeds met moeder geweest gelijk zij als
echtgenote en moeder steeds met hen is geweest
in de eenvoudige en volgehouden dienstbaarheid
van haar aards bestaan. In hare laatste levens-
dagen was zij nog, midden haar pijn, steeds
 bezig met breiwerk voor hare beminde. Zo
heeft deze vrouw zich uitgeput in hare liefde
voor de anderen.

Vaak zegt men "zulk leven, zulke dood". Op
hare laatste levensdag mocht zij in diep geloof
de Sakramenten der stervenden ontvangen. Jezus
heeft niet gewild dat zij, die Hem gans haar
leven heeft gewijd, zou gestorven zijn zonder
verzoening en vereniging met Hem. Op hen die
God beminnen in de trouw aan zijn geboden,
waakt de Goddelijke Voorzienigheid. In haar
levenstoewijding was Zij met haar. Op haar le-
vensweg heeft zij gewerkt in de gave en over-
gave aan Gods wil. In deze trouwe volharding
mocht zij Gods goedheid ervaren.

Dierbare echtgenoot, met U ben ik steeds één
geweest in werk en gebed voor onze kinderen.
Thans ga ik U voor in de hoop van de vereni-
ging in Gods eeuwige woning.

Beste kinderen, uw liefde heeft mij deugd ge-
daan. Het enige wat ik U en al mijn beminde
wil vragen : Scheid U nooit van Hem die ons
altijd samenbrengt. Zijt gij hier nog ? Laat ons
altijd samen bidden in den Heer.

Begr. Van Bever, Wetteren - Tel. 69 20 08
De Canck, Wetteren