

De rechtvaardige sterft zonder vrees, want de dood is voor hem de overgang tot het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Gustaaf STROBBE

weduwnaar van Mevrouw

Clothilde EECKHOUT

echtgenoot van Mevrouw

Sylvie VAN DEN NESTE

oud - strijder 1914 - 1918

geboren te Ressegem de 27 april 1888 en godvruchtig

overleden te Herzele de 1 september 1958 ;

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

ERE - LID van de Bond van het H. Hart

De dierbare overledene was een getrouwe kristen, een voorbeeldige en goedhartige echtgenoot.

Als man van geloof verdroeg hij met kristelijke gelatenheid de zwakheden en de lasten van de ziekte en zag hij zonder vrees zijn einde naderen, steunend op de barmhartigheid van God.

Bij de Heer zal er geen dag of nacht meer zijn zoals op deze aarde, maar eeuwig licht en oneindige klaarheid, vaste vrede, veilige rust en ongestoorde vreugde.

(Nav. v. Kr.)

Bemide echtgenote in het gebed zult Gij sterke vinden in de beproevingen - heb dank voor al de zorg en de liefde waarmede gij mij hebt omringd.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U onzer.

H. Maria, onze machtige middelares, bid voor ons.

Mevrouw Gustaaf STROBBE, geboren Sylvie VAN DEN NESTE,
De familiën STROBBE, LERMINIAUX, VAN DEN NESTE en VAN DE
SYPE,

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming
betuigen U hun innigste dank.

Drukk. R. Van Boxstael-De Canck Herzele