

†

Wil in uw gebeden gedenken

Mevrouw

**Julia STRENGS**

weduwe van de Heer

**René Schrijvens.**

Zij werd geboren te Vollezele op 29 november 1900 en ontsliep in de Heer in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 15 augustus 1981, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Niet onvoorbereid is deze goede vrouw van ons heengegaan. Wie immers goed tracht te leven, sterft ook goed. Steeds is haar oprechte betrachtig geweest als rechtschapen mens door het leven te gaan, in liefdevolle onderwerping aan Gods Wil en dienstbaarheid jegens de naaste. Zij was een stil mens, die zich best thuis voelde in de stilte van haar gezin. Daar in de geborgenheid, met dapperheid en trouw heeft ze haar grote en stille taak volbracht en met gewettigd vertrouwen dat werkstuk aan de Heer aangeboden.

Mijn beste kinderen, omdat onze verstandhouding zo degelijk was, zal

mijn heengaan U des te zwaarder vallen. Ik dank U om alles wat ge zo kinderlijk voor mij hebt gedaan in goede en ook in kwade dagen. In de hemel blijf ik voor U ten beste spreken. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt ook gij mij een oprecht gebed voor mijn zielerust. Ik dank U daarvoor.

De families Strengs, Schrijvens,  
Fostier, Van de Walle,  
danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel