

Laaf ons naar de andere zijde gaan,
waar alleen maar rust en vrede is.
(vrij naar het Evangelie).

Biddend nemen wij afscheid van

DE HEER

ACHIEL, ALFONS STRADIOT

echtgenoot van Mevrouw **Julia DE CLERCQ**

geboren te Ophasselt, op 27 november 1902
en zacht in de Heer ontslapen in de Sint-
Franciscuskliniek te Brakel, op 1 september
1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Bestuurslid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden.



De families **STRADIOT, DE CLERCQ,**
VAN DEN NOORTGATE en
VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Een braaf en voorbeeldig man is van ons
heengegaan.

Hij diende God door zijn dagelijks gebed ;
door arbeid en vlijt heeft hij zijn leven waar-
dig gemaakt. Zijn huis bezat een schat van
onderlinge liefde, vrede en trouw. Zijn woord
was oprecht. Leugen of bedrog kwam niet
over zijn lippen.

Met zijn geloof wist hij aan de zijnen les-
sen na te laten vol wijsheid en ondervinding.

Moeder zal hem missen, de trouwe echt-
genoot die vreugde en zorgen met haar heeft
gedeeld, in blijdschap en tevredenheid van
hart, die woorden van troost en opbeuring
wist te vinden, ook voor haar, ook in zijn
eigen lijden dat hij droeg met voorbeeldig
geloof en geduld.

Lieve vrouw, brave kinderen en kleinkinde-
ren, gij de burens en de vele vrienden uit
de gepensioneerdenvond, vaart wel en leeft
schoon. Bidt voor mij. Ook op mijn beurt zal
ik U een steun zijn vanuit de hemel.