

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet.



IN GODS VADERHANDEN EN
IN UW GEBED BEVELEN WIJ DE ZIEL
VAN MEVROUW

MARIE-ANNA STOEPEL

echtgenote van Mijnheer

HUBERT GUISSART

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 14 juni 1904 en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem, de 18 april 1970. Gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen

Heer, de echtgenote, de moeder, het familielid, de buurvrouw, waar wij allen zo van hielden hebt Gij in deze dagen tot U teruggeroepen. Zo bracht Gij doorheen het lijden Uw boodschap van hoop op leven. Uw zoon hebt Gij doen verrijzen opdat allen door zijn verrijzenis eeuwig mogen leven.

In onze menselijke droefheid om het afscheid kunnen wij U toch danken Heer, om alles wat Gij door haar leven en haar dood aan ons hebt bewerkt.

Wij danken U om haar onverpoosde zorgzaamheid voor haar gezin, familie en buurt, Wij danken U om haar blijde openheid voor het leven, om de ruimte die zij gaf aan allen waarmee zij in contact kwam. - Want haar

zorgen reikten verder dan haar geliefde familie, voor burens was zij vriendelijk, voor kennissen trouw, voor vreemden gastvrij. Helaas dat alles is te vroeg voorbijgegaan, maar mogen wij het in ons leven steeds onthouden.

Geliefde echtgenoot samen gingen wij echt gelukkig door dit leven, de dagen van mijn ziekte hebt gij dag en nacht aan mijn zijde gestaan zoals gij dit altijd hebt gedaan tijdens onze huwelijksjaren, hier kan ik geen woorden vinden dan alleen het kleine woordje "Dank U".

En gij mijn liefste zoon, schoondochter en kleinkind, hebt dank voor uw trouwe genegenheid en aanhankelijkheid. Blijft vader verder helpen zoveel gij kunt.

Beste zuster, familie, vrienden en goede burens, ik noem U allen in één adem, U waart zo echt goed voor mij, uw liefde zo trouw, uw genegenheid zo warm dat ik hier geen woorden vind om U te danken, God zal het loon zijn van uw aller dienstbaarheid.

Blijft allen elkaar trouw in deze liefde, vaartwel en tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. H. Maria, troosteres van de bedrukten bid voor ons.

Mijnheer Hubert GUISSART,
Mijnheer en Mevrouw Roger GUISSART-
PETEREYNS en kind Marie-Paule,
De families STOEPEL, GUISSART, VAN DEN
BERGHE en BUYLE,
zeer getroffen door uw blijken van mede
voelen, bij het afsterven van de duurzame
overledene danken U hiervoor oprecht.