

God is liefde.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
ELZA STOEBEL

echtgenote van de Heer
VALÈRE SLAGMULDER

geboren te Grottenberge op 24 juni 1924
en in de Heer ontslapen in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 11 april 1983,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Afscheid nemen van jou,
is alsof er plots een schakel uit ons leven
wordt onttrokken.

Uw heengaan slaat ons
met bitterheid en verslagenheid.
Je hebt zo schoon kunnen leven
en als echtgenote en als moeder
het schone wonder verricht
waarvoor wij geen passende woorden
kunnen vinden.

Was haar leven te kort:
het was werklustig
en rijk aan liefde voor haar naasten.

Lieve echtgenoot, bemin onze kinderen.
Lieve kinderen en kleinkinderen,
wees vader behulpzaam, liefdevol en genegen
want jullie waren mijn fierheid en kroon op aarde.

Gedenk mij allen in uw gebeden.

Valère Slagmulder,
Eric en Monique Neckebroeck-Slagmulder,
Marc en Daisy Slagmulder-Baert,
Johan en Nicole De Geest-Slagmulder,
Patrick en Katleen Slagmulder-De Smet,
De families Stoebel, Slagmulder,
Bequé en Moreels

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Begravenissen Gabriëls Leeuwergem