

†

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

MARIA-THERESIA STOCKMAN

echtgenote van Mijnheer

PETRUS VANDERDONCKT

geboren te Schorisse, op 1 november 1892
en er schielijk overleden, op 3 februari 1974.

In het trouw vervullen van haar plichten heeft zij haar schoon en eenvoudig geloof beleefd : in werkzame en liefdevolle toewijding voor haar gezin. Zo gaf zij door haar voorbeeld aan haar huisgenoten de grote christelijke levenswaarden mee : gebed, werk, vertrouwen.

Beproevingen bleven haar niet gespaard : lijden, langdurige verre afwezigheid van haar zoon tijdens donkere oorlogsjaren... Toch bleef zij vertrouwd hopen, in aanvaarding en onderwerping. En tot het einde toe, spijsziekte en leeftijd, bleef zij daadwerkelijk bekommerd om de medemensen in nood, zoals ook haar schoonzuster het mocht ondervinden.

Beste man, Gods wil geschiede ! Mijn heengaan is voor U pijnlijk, maar blijf uw hoop stellen op God die ons allen eens bij Hem zal samenbrengen.

Kinderen en kleinkinderen, ik dank U om de zo schone en ontelbare blijken van zorgzame liefde. Vergeet mij nooit in uw vurig gebed !

Mijnheer Petrus VANDERDONCKT,

Mijnheer en Mevr. Marcel VANDERDONCKT-
DRISSE,

Mijnheer en Mevrouw Luc LINTHOUT-
VANDERDONCKT en zoon Vincent,
Mijnheer Michel VANDERDONCKT,

De families VANDERDONCKT, LAMBERT,
STOCKMAN en VAN HUFFEL,

danken U om uw gebed en medevoelen.

*Begravenissen : Firma J. Aelvoet, Ronse
Druk. Pierre Everaert, Barrière de Fer, Ronse*