

Zalig die sterven in de Heer! Hunne werken volgen hen
bij God (Apoec. XIV, 13).



TOT ZALIG AANDENKEN AAN

Zeereerwaarde Heer

Jozef STOCKMAN

Pastoor-Deken van Oudenaarde,

Candidaat in de Wijsbegeerte en Letteren,

Ridder in de Leopoldsorde,

Gewezen politiek-gevangene,

Burgerlijk Ereteken 1940-1945 van 2e klasse,

achtereenvolgens leraar te Oudenaarde en te Dendermonde,
superior van het College te Oudenaarde,
pastoor van Sint-Walburga
en deken van het district Oudenaarde (21-11-1946).

geboren te Dikkelvenne, op 28 juli 1895 en vroom overleden
te Oudenaarde, op 8 maart 1958, gesterkt door de Heilige
Sakramenten en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

De Heer had de betreunde pastoor-deken met buiten-
gewone gaven gesierd: een helder verstand, een sterke wil,
een ruim en vrijgevend gemoed. Van zijn prilste jeugd voelde
hij zich geroepen tot de dienst van God. Overal waar hij
door zijn oversten werd aangesteld, ging hij allen vóór, door
zijn werkzaamheid, zijn vroomheid en zijn gewetensvolle
plichtsbetrachting. Hij was een schitterend retorikaprofessor
te Dendermonde (1923-1934). Hij schonk aan het College
te Oudenaarde nieuwe bloei en verrijkte het door een nieuwe
afdeling ten dienste van de landbouw (1934-1946). Als
pastoor-deken spande hij al zijn krachten in om het geloof
en de christelijke zeden op zijn parochie en in het gewest te
verdedigen, te bewaren en te sterken. Daartoe vatte hij onder
meer de gedachte op een nieuwe parochie te stichten, die hij
onder de bijzondere bescherming van zijn patroonheilige,
sint Jozef, stelde. God vroeg van hem als zegen voor die
nieuwe stichting het offer van een al te vroege dood, zodat
zijn ogen niet meer de kerk, waarvan hij gedroomd heeft en
voor dewelke hij zich geen moeite heeft gespaard, zullen
aanschouwen.

Onvergetelijk blijft bij de burgers van Oudenaarde en van

de gehele streek de herinnering aan het voorbeeld en de moed
waarvan hij blijk gaf in 1944. Hij weigerde de namen van
zijn studenten aan de bezettende macht over te maken en
ging voor hun heil en redding in de gevangenis. Er is geen
groter bewijs van liefde, dan zijn leven te geven voor hen die
U zijn toevertrouwd (Joh., XV, 13).

Heer, ik heb de glorie van uw Huis bemind (Ps. XXV, 8).
Heer, ik heb U willen dienen in goedheid, gerechtigheid en
waarheid (Eph., V, 9). Heer, ik heb geijverd voor uw rijk en
voor het behoud van het geloof (III Reg., XIX, 10). Heer,
ik heb aan anderen uwe goedheid en barmhartigheid gepre-
dikt. Gedenk uw dienaar en ontvang hem in uw oneindige
liefde en barmhartigheid.

Duurbare parochianen, duurzame familieleden, gij vooral
mijne zuster, die mij zo liefdevol hebt gediend en mij in mijn
ziekte hebt bijgestaan, duurzame medewerkers op de parochie
van Sint-Walburga en in de gehele dekenij, ik heb op mijn
sterfbed beloofd in de hemel veel voor U te bidden om U te
danken voor uwe genegenheid, uwe medewerking en uwe
diensten. Wilt mij in uwe gebeden gedenken en vergeet de
lessen niet die ik U, in naam van onze Heer, met liefde en
aandring zo dikwijls gepredikt heb.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De Familie STOCKMAN.

De Heer Voorzitter en leden van de Kerkfabriek van
Sint-Walburga,

De Eerwaarde Heren Onderpastoors van Sint-Walburga,

danken U hierbij voor Uwe gebeden en voor
de blijken van deelneming hun betuigd bij het
overlijden van hun bloedverwant en pastoor-deken.