

Leve Jezus in onze harten !

†

Dankbaar gedenken we onze goede

**ZUSTER DOMINIQUE
DENISE STOCKMAN**

die de Heer vandaag 17 december 1991 tot zijn
eeuwige vreugde riep, gesterkt door de verlossende
kracht van Jezus Christus in de Eucharistie
en in de ziekenzalving.

Zij ontving de gave van het leven te Ronse
op 22 juni 1907.

Zij stelde dit leven in dienst van de Heer als
geprofeste Zuster van Barmhartigheid te Ronse op
19 maart 1932.

" O Sapientia ! ... Kom en leer ons de weg te gaan van
kennis en wijsheid. "

Goede Zuster Dominique, terwijl de liturgie in de vroe-
ge morgen de kerstnoveen inzong, ben je op de uitno-
diging van je Heer ingegaan naar de eeuwige ontmoet-
ting.

Gedurende hoeveel kerstnovenen heb je in je lange le-
ven om kennis en wijsheid gebeden ? Die werden je
overvloedig geschonken niet alléén in uw levenskeuze
maar ook in je werkzame religieuze loopbaan.

In een diep gelovig gezin werd je het leven geschonken,
het " ora et labora " was er aan de orde, zodat je roe-
ping er zonder grote moeilijkheden kon ontluiken. In
Ronse was in je jeugdijaren die keuze heel ruim, er
waren vier vrouwenkloosters. Je koos voor de Zusters
van Barmhartigheid.

Na je vorming op het noviciaat en je studieijaren in de
normaalschool werd je eerste apostolaatsveld de lage-
re school van Sint-Martens-Latem, waar je een kwart-

eeuw de meisjes vormde tot christelijke vrouwen. Je was
er ook vele jaren verantwoordelijke voor de Zusters.

Je oversten in Ronse ontdekten daar je vele kwaliteiten
en riepen je naar het hoofdklooster. Bijna 20 jaar was
je er de overste met de vaste hand van de vele Zusters
die in " Sancta Maria " leefden.

Je kende er al de Zusters van de jongste tot de hoogst
bejaarde. Je steunde ze in hun werk, in hun religieuze
leven. Je was er ook vele jaren de wijze vicares van de
algemene overste. Je had al die tijd ook een speciale
belangstelling voor onze missiezusters en hun werk in
Zaire en voor de vele missionarissen.

Vanaf 1980 mocht je het rustiger aan doen, maar je bleef
van de morgen tot de avond zorgen al naaiend, breiend,
hakend voor de missieprocuré. Het werd meer dan 11
jaar je nieuwe thuis ten bate van de armsten, zoals onze
Stichter Vader Glorieux het wilde. Je laatste weken waren

je opgang naar het eeuwige kerstfeest hierboven. Je wist
het: " Werken is goed, bidden is beter, lijden is best. "

Met priester-Poppe ben je deze kruisweg bewust gegaan.
Goede Zuster Dominique, al je Zusters danken je voor
je lang, vroom en werkzaam religieus leven. Blijf aan ons
en aan je familie denken, nu je de eindstreep van de veil-
ige haven hebt bereikt. Steun je jongste zus die je nu
zeker zal missen.

Maria, Hulp van de Christenen, bid voor Zuster Domi-
nique, die U als patrones vereerd heeft een heel leven
lang.

DE ALGEMENE OVERSTE en de
ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID,

De families STOCKMAN-VANDENABEELE

danken u voor de sympathie en het meeleven hun
betond bij het heengaan van hun geliefde
medezuster en familielid.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelméers, Ronse.