

« Heer, blijf bij ons, want de avond begint reeds te vallen. » (discipelen van Emmaus)



DE HEER

EDMOND STOCK

echtgenoot van Mevrouw **LUTGARDE LOCKS**

geboren te Knesselare op 22 november 1925 en er godvruchtig overleden op zondag 20 september 1981, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van Godvruchtige genootschappen.

Hij was godsdienstig en hij hield van de natuur en van mensen. In hem trilde een geloof dat honkvast en konsekvent was. Zijn godsdienstzin was verweven met de diepste vezels van zijn hart. Godsdienstig-zijn vond hij vanzelfsprekend. Joviaal van karakter, eerlijk en open trad hij zijn evenmens tegemoet. Gewoon te spreken met eenvoudige woorden kende hij geen slinksheid of omwegen. De mensen konden bij hem terecht voor alles en nog wat. Hij deed het graag, en vond dat weer vanzelfsprekend. Zo moest het nu eenmaal...

En hij bloeide helemaal open wanneer hij het had over de volle natuur, met haar bomen, haar planten en haar vruchten. Bloemen deden hem glimlachen; hij merkte de eenzame vlinder op en peinzend beroerden zijn handen de mulle aarde. Verbondenheid met zijn mensen en de natuur betekende zijn levensgeluk. Maar ook hij heeft uiteindelijk het hoofd moeten

buigen voor lijden en dood...

Hij dankt zijn vrouw voor de vele mooie dagen voor de diepe genegenheid en de vele, vele zorgen tijdens zijn maandenlange ziekte. Hij dankt zijn kinderen, zijn zuster en broers, zijn schoonzusters en schoonbroers en de ganse familie voor hun sympathie en medevoelen. Hij wenst allen veel geluk toe en vraagt een oprecht gebed.

Mijn broeder is gestorven, Heer.

Hij die Gij liefhadt is niet meer.

Hij heeft de dood geleden.

Beproeving die hem heeft bezwaard.

Hij heeft ze uit uw Hand aanvaard,

en stil zijn strijd gestreden...

Hij ruste dan in de vrede van de Verrezen Christus. Amen.

Mevrouw Lutgarde **STOCK - LOCKS**

Mejuffer Lieve **STOCK**

Jongeheer Stefaan **STOCK**

Mejuffer Karla **STOCK**

De families **STOCK, LOCKS, VAN POUCKE**
en **DE WISPELAERE.**

danken U voor uw blijken van deelneming in hun rouw,
en

danken de Dokters en het verplegend personeel van het A. Z. Sint-Jan alsook het Wit-Gele Kruis voor de goede verzorging.

Begravenis. Pieters - Verdonck, Knesselare

Druk. **JOHAN Braet, Zomergem - Beke**