

Ik ben de goede Herder.



**Tot vroom aandenken**

aan Mijnheer

**Octaaf, Omer STICHELBAUT**

weduwnaar van

**Mevrouw Marie, Emma T'KINDT**

en van

**Mevrouw Maria, Rosalia COPPENS**

geboren te Etikhove, op 18 maart 1879 en godvruchtig overleden te Ronse, op 11 maart 1967, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand; geen kwelling zal hen deren. In het oog der dwazen was het of zij stierven; men beschouwde hun heengaan wel als een ramp, en hun scheiding als het einde van alles. Maar toch zijn zij in vrede.

(Wijs. III, 1-3)

Ook dit leven, ook dit afsterven is een uitnodiging tot geloof in Gods Liefde die eeuwig en standvastig is. Mocht men er ooit aan twifelen dan moet men maar er aan denken hoe God niet gearzeld heeft mens te worden, en als mens de kruisdood te sterven voor alle mensen. Al onze zonden zijn aldus op voorhand uitgeboet en vergeven, als wij maar geloof hebben.

Daarom is de liefde, voor ons mensen, dan ook de grootste en in feite de enige wet, opdat Gods Liefde op aarde zichtbaar zou worden langs de onderlinge naastenliefde.

Aldus heeft onze dierbare overledene ook Gods liefde kunnen ondervinden en beantwoorden bijzonder in de genegenheid en de toegewijde zorgen van zijn kinderen, zodat hij een hoge en gelukkige ouderdom heeft gekend en genoten.

---

messiaen, ronse

Dierbare kinderen, daarvoor ben ik U diep dankbaar, voor alle bekommernissen, voor uw stille maar oprechte toewijding. Dierbare kleinkinderen en achterkleinkind, broer, zusters, familieleden, vrienden, dank om uwe genegenheid, vergeet mij nu ook niet in uw gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste. Amen.

Mijnheer en Mevrouw Karel DHAEYER-STICHELBAUT,

Mijnheer en Mevrouw Hermes STICHELBAUT-DE SCHINKEL,

Mijnheer en Mevrouw Ghislain DHAEYER-DE WORM en kind,

Mijnheer en Mevrouw Armand STICHELBAUT-SCHEPENS,

De familiën STICHELBAUT, VANOVERTVELDT, T'KINDT en COPPENS,

*danken U voor uw gebeden en deelneming in hun rouw.*