

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.

†

Ter nagedachtenis van

DE HEER

Marcel STEYAERT

Publiciteitsschilder

echtgenoot van Mevrouw
Bernadette VERSTRAETEN

geboren te Ledeberg op 6 oktober 1926 en
schielijk overleden te Gentbrugge
op 12 november 1988.

Mijn vadertje,

Hij had den zwaren last op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.

Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.
Zijn woord van blijheid soms plotse fusee
in staten nacht.

Hij lachte rood en zoende onverwacht
mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde tot de still' en ware
dingen.

Ik weet nu hoe zijn gedenken
mij gelijk een lichte wolk behoedt.

Marnix Gysen.

De familie dankt U voor uw deelneming.

Zo heeft hij geleefd in de vreugde en liefde
om hem heen : zijn mooie gezin, de natuur,
schilderen, fietsen, zijn bloementuintje, wan-
delen, zwemmen...

Wij danken U, Heer, voor het vele stille en
eenvoudig geluk, dat gij ons, door deze goe-
de mens hebt gebracht.

Papa, wij danken u voor uw voorbeeld van
werkzaamheid, stille nederige dienstbaarheid,
spaarzaamheid, voor uw bezorgdheid en uw
trouw, waarmede gij aan de zijde van mama
ons zijt voorgegaan.

Bernadette „maäke" Gods wegen zijn won-
derbaar. We hadden zo graag nog zoveel
voor elkaar gedaan, 'k zag u zo gaarne...

Mijn lieve kinderen, draag zorg voor mama,
luister naar haar. Blijf goed en vol liefde
voor elkaar, ge hebt mekaar nog zo nodig.
Wees wijs, verstandig, denk aan uw kindjes.
Mijn allerliefste kleinkinderen, Christophke,
Frédérickske en Thierryke, zo graag bracht
ik jullie naar school, gaf ik jullie een snoep-
je. Wees een zonnetje voor meme, vul de
leegte in door jullie lach en kind-zijn. Dier-
bare vader, pijnlijker dan ooit valt dit af-
scheid in uw oude dag. Nu ben ik bij moe-
der om over u allen te waken en te bidden.
Geliefde broer, schoonzusters, schoonbroer,
familie, dank om uw aandacht, liefde en
vriendschap.

Beste vrienden, steunen we elkander - samen,
voor ons zelfde doel - liefhebben. Dank aan
mijn trouwe dokter en aan Zuster Andrea
voor de goede zorgen. Blijf voor mij bidden,
ik doe het voor u.

Begrafenissen Van de meirssche
Tel. 30 35 09 - 30 46 44