

Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw wil geschiede !



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

de Heer

**VICTOR STEVENS**

echtgenoot van Mevrouw

**Marguerite Vanderstricht**

geboren te Delftinge op 3 oktober 1890 en overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 22 april 1969, gesterkt door het Sacrament der zieken.

In de parochie van St Jozef heeft Victor, evenals de H. Jozef, zijn brood verdiend met houtbewerken. In stille geborgenheid, bij zijn goede vrouw, heeft hij gedurende lange jaren geleefd en gewerkt. Tot in zijn laatste dagen had hij in zijn werkhuis nog altijd iets te timmeren en in zijn tuintje nog iets te doen.

Nu is hij tot rust geroepen bij zijn en onze patroonheilige. Vlak voor de kermis, terwijl wij ons allen gereedmaken om de H. Jozef te vieren, vergezellen wij Victor naar zijn laatste rustplaats.

Victor betekent overwinnaar. Moge hij nu zijn overwinning op het kwade voor eeuwig vieren in de hemel.

Mijn goede Margriet, als een bloem hebt gij mijn leven opgevrolijkt. Heb dank voor uw liefde en gezelschap. Mijn goede gebuurte en vrienden, vergeet mij niet.

H. Jozef, patroon van de parochie, bid voor mij.

De familiën STEVENS-VOSTIER en  
VANDERSTRICHT-SURDIACOURT

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Dr. Modde Everbeek