



Vroom aandenken aan mejuffer

SYLVIE STEVENS

geboren te Deftinge op 17 augustus 1905 en
godvruchtig overleden in het Akademisch zieken-
huis te Gent op 23 februari 1976, gesterkt door
de genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de bond der kristelijke gepensioneerden.

Elk mensenleven is getekend door beproeving en
lijden. Het leven van Sylvie is meer dan het
leven van anderen gevuld met tegenslag en
moedig gedragen leed. Alles heeft zij aanvaard
met een opvallend optimisme en een edel
karakter.

Als onderwijzeres heeft zij zich gedurende vele
jaren volledig ingezet voor de opvoeding van de
jeugd. Samen met kennis en vakkundigheid
gaf ze haar kinderen door haar diep beleefd
geloof en voorbeeld, vorming en bezieling.
Haar plots heengaan sluit een leven van offer-
vaardigheid en plichtsbesef. Kalm en moedig
deelde ze in de droefheid en tegenslag van
haar geliefde zuster. Zij deelde mild in de
levensvreugde en pijn van iedereen. Haar laatste
hoop : weer in de circulatie komen van vrienden
en kennissen werd bitter teleurgesteld. De Heer
zal haar stil en vol liefde aanvaard hebben in

de kring van zijn geliefden om daar verder te
bidden voor haar beminde zuster en naastbe-
staanden.

Dierbare zuster, veel jaren waren we gelukkig
in lief en leed, omringd en gesteund door veel
goedheid en aandacht vanwege uw kinderen en
kleinkinderen, familieleden en goeie geburen.
Eeuwig dank voor dat geluk en verkwikkend
samenzijn. We hadden gehoopt dit levensgeluk
nog lang te ervaren. Nu komt plots een andere
schikking. Heb moed, zet door, gij hebt het
steeds gekund, ik help u van bij de Heer.

Beste broer, bloedverwanten, vrienden en leden
van de B. K. G. en C. O. V., veel dank voor uw
genegenheid en steun. De Heer aanvaarde mijn
leven als zegen voor u allen en steun aan allen
die achterblijven.

Mijn vele lieve leerlingen en collega's, geef me
nu ook iets van datgene dat u zo dikwijls van
mij hebt gekregen: een gebed. Moge ons opvoe-
dingswerk, gedragen door kristelijke zin en
toewijding een houvast blijven in uw leven.

Uw meelevens bij haar heengaan was ons een
grote troost, daarvoor onze dank.

De families STEVENS - MISEREZ.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge