

Wie met Christus heeft geleden, zal met Christus verheerlijkt worden. S. Paulus.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

STEPHANIE STEVENS

echtgenote van Mijnheer

GUSTAAF COESSENS

geboren te Delftinge den 6 Mei 1875 en er
overleden den 8 September 1948,

voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden
.....

„Doe, o Heer, met mij volgens uw Heiligen Wil ; beveel dat mijne ziel in vrede worde opgenomen, want het is beter voor mij te sterven dan te leven., Tobias III 6

Indien God het lijden en de kwelling toelaat, dan is het om ons te onthechten van de aardse goederen en ons indachtig te maken dat ons leven hier in de wereld slechts een voorbereiding is tot het eeuwig leven hiernamaals.

Wie het kruis geduldig en met onderwerping draagt, krijgt van God gelegenheid om de menselijke schulden uit te boeten en voor zich zelf een onvergankelijk loon te verwerven.

Geliefde echtgenoot, ik kan u nooit genoeg bedanken voor de lange en getrouwe

zorgen aan mij besteed. Ook nu in uw gebeden en in de regelmatige vervulling uwer christelijke plichten, zult gij mij tonen dat gij mij niet vergeet.

Beminde familieleden en vrienden, weest mijne ziel indachtig.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Een milde troost waren ons Uw blijken van hartelijke deelneming bij het afsterven van Haar die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Stevens, Coessens, Droesbeke, Wanten en Coppens.

Drukk. J. Lossez. Gaffelstraat 45 Geeraardsb