

Gegroet o Kruis, onze enige hoop.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIE STEVENS

Weduwe van

Mijnheer Emiel DHAEYER

geboren te Nederboelare, de 16 juni 1879 en plotselings in de Heer ontslapen te Geraardsbergen, de 18 september 1958, gestorvt door het H. Oliesel in extremis.

De plotse dood is niet vervaarlijk voor diegene die weet dat zijn leven hier op aarde kortstondig is en hij zich moet voorbereiden op de eeuwigheid.

God, die de harten en nieren der mensen doorgrondt, geef genadig vergiffenis aan de menselijke zwakheden en schenk het eeuwige Licht aan diegene die er U om verzoeken.

De kruisen die God ons gedurende ons sterfelijk bestaan laat dragen worden ten eeuwigen dage een bron van rijke verdiensten. Moge God zijn dienares waardig bevinden weldra te behoren tot het getal der gelukzaligen. Allen die haar dankbaarheid verschuldigd zijn, bidden in trouwe herinnering voor haar zielezaligheid : haar kinderen, bloedverwanten en vrienden.

Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige Licht verschijne haar.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor haar.

Dr. Van Nieuwenhove, G'bergen

De Familien STEVENS, DE PRYCK,
DHAEYER, DE CUBBER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.