



Moge de Vader in Zijn goedheid opnemen de ziel
van de Heer

ROBERT STEVENS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA LEROY

geboren te Deftinge de 4 januari 1904 en er schielijk
in de Heer ontslapen de 29 april 1966,
gezalfd in extremis.

Opvoeden ... het vergd wijsheid en doorzicht,
zachtheid en strengheid, beslistheid en eindeloos ge-
duld. Opvoeden... een zware taak die nooit ophoudt,
een kunstwerk dat nooit af is - Maar waar liefde
heerst, wordt de last zelf bemind.

Deze man kende maar één levensdoel en éne le-
vensvreugde: de opvoeding van zijne kinderen en
het geluk van zijne omgeving - Hij kende maar één
verdriet: dat zijn hart misschien niet sterk genoeg
zou blijven - Vader, zó stil, zó bescheiden, zó plots
zijt ge van ons heengegaan. Maar toen we u daar zó
vreedzaam, zó kalm zagen liggen op uw doodsbed,
wisten we dat ge eindelijk eens zoudt rusten bij de
Vader.

Wederzijdse liefde en trouw tussen man en vrouw
waren het uitgangspunt van ware vrede en geluk in
dit gezin. Zorg en kommer, zware arbeid en eens-
gezindheid hebben de kinderen langzamerhand voor-
bereid tot het goede en het diepe christelijke leven.

Mijn dierbare echtgenote, zó plots verlaat ik u en

laat u alleen met zo'n zware taak. In de gelukkige
jaren van ons samenzijn, heb ik leren kennen en be-
wonderen uw taaie werkkracht, uw levensmoed en
sterk geloof - In uw werkende en biddende handen
weet ik onze kinderen en kleinkinderen veilig - Be-
schouw ze als een levend teken van onze liefde - Voor
uw schone en trouwe liefde blijf ik u eeuwig dank-
baar.

M'n beste kinderen en kleinkinderen vader blijft
bij u door al het goede en schone dat in uw hart
werd neergelegd, tot ge zelf een beeld wordt van
uw ouders en grootouders. Nu zult ge in moeder de
voortrekking vinden van onze betrachtingen en de
blijvende en genegen dankbaarheid zult u haar toe-
dragen - Veel werd voor u gedaan omdat we u op-
recht beminden.

Beste moeder, schoonmoeder, broeder, zuster en
vele familieleden, grote gezinnen delen dikwijls in
de blijde en droeve mysteries van het leven. In uw
warme genegenheid voelden we ons warm en veilig.
Uw leven, opnieuw gelouterd door de dood, zult ge
voortzetten in gebed met de vaste verwachting: eens
zien we elkander weer.

St Ursmarus, onze parochiepatroon, bid voor ons.

De familiën
STEVENS, LEROY,
DE CLERQ en DE GLAS

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Deftinge