

Zalig de overledene die sterven in de Heer



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van
MIJNHEER

Richard STEVENS

Echtgenoot van Mevrouw
Angèle DE LANGE

Geboren te St-Jans-Hemelveerdegem,
de 26 September 1881 en er godvruchtig
overleden de 22 Oktober 1956,
voorzien van de HH. Sakramenten.
Hij was lid van de Bond van het H. Hart,

Hij was een trouw echtgenoot, een goede
familievader, die door zijn noest werken
zijn huisgezin tot welstand bracht.
Steeds welgemoed en door zijn hoge
godsdienstzin verdroeg hij verduelig de
beproevingen, welke het leven voor ieder
heeft. Hij begreep dat het hier geen vaste
woonplaats, maar slechts een doorgang, de
reis naar een beter leven waar het geluk
niet meer gestoord wordt.

Beminde Echtgenote, we begrepen el-
kaar zo goed en ik hield zo van u, omdat
we het zo eens waren. We weten — het
leven is zo — dat we hier niet samen kun-
nen blijven. Eens zijn we voorgoed ver-
enigd.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, ik had er zo'n deugd van u
rondom mij te zien. Het uur is echter aan-
gebroken dat ik u moet verlaten. Troost en

onderwerpt u aan de H. Wil van God. Het
beste dat ge mij geven kunt is uw gebed.
Vergeet mij niet en dank voor uw liefde-
rijke zorgen.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op
U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zalig-
heid. (300 d. afl.)

R. I. P.



De familiën STEVENS, DE LANGE,
FRANÇOIS en DUPONT,

danken U voor de blijken van deel-
neming hun betoond in hun rouw.

Uitg. Engels L., koster, Hemelveerdegem