



In Gods liefde zal voor altijd rusten

DE HEER

RICHARD STEVENS

echtgenoot van Mevrouw

YVONNE DE SCHAUWER

geboren te Zarlardinge, op 20 september 1912
en overleden te (Op)Brakel, 22 augustus 1972
voorzien van de sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Tegen de dood kan zich niemand wapenen.
Zij spaart jong noch oud, komt onvoorzien en
wijkt voor niemand.

Mijn God ! Gij vraagt mij in eens het leven :
ik onderwerp mij aan uw aanbiddelijke wil en
buig het hoofd, overtuigd dat de mens hier
geen ander leven heeft ontvangen dan om het
alle ogenblikken met dat van de hemel te
verwisselen.

Mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen en
geliefden, plots heeft de Heer mij geroepen
en dat scheiden valt zo pijnlijk hard ; betrouwt
op zijn Voorzienigheid want de wonde in uw
hart geslagen, kan zijn Goedheid alleen he-
len. In dit donker uur zal Hij met U blijven. Ik
kan alleen u danken voor uw genegenheid, uw
liefde en goede zorgen. Blijft veel voor mij
bidden en tot weerziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families STEVENS, DE SCHAUWER,
SADONES en WAUTERS,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Drukk. De Ruyver - Brakel - Tel. 434.70