



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PHILOMENA STEVENS

Weduwe in 1ste huwelijk van Mijnheer

CYRILLUS LIEVENS

Weduwe in 2de huwelijk van Mijnheer

ALOYSIUS DEDAIN

geboren te Eecke de 11 augustus 1875, en
godvruchtig overleden te Gent de 11 oktober 1956.
Versterkt door de HH. Sacramenten.

De dood van de dierbare afgestorvene was zoals haar leven: eenvoudig. Bewust heeft ze dan ook, bij het ontvangen van de laatste H. Sacramenten, God's heilige Wil aanvaard. De dood is immers niet te vrezzen na een leven waarvan St. Paulus zegt; "Mijn roem stel ik hierin, dat mijn geweten mij getuigt dat ik in deze wereld in eenvoud en oprechtheid heb geleefd.,,

De dood is voor haar enkel de normale overgang naar het echte Leven in de eeuwige zaligheid.

Beminde kinderen, weent niet om mij maar bidt voor mij.

Hebt dank om al uw liefde en zorgen; volgt steeds moeder's kristelijke voorbeelden na, opdat God ons eenmaal weer voorgoed verenigen moge in de Hemel.

Laten we steeds bidden voor elkaar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mijnheer en Mevrouw Raymond LIEVENS-DE RORE;
De familiën STEVENS, LIEVENS en DEDAIN;

diep getroffen door de blijken van deelname
en gebeden danken U van harte.