

Zalig, zij die in de Heer sterven.



Tot vroom aandenken aan

Heer Petrus STEVENS

echtgenoot van Mevrouw Clotilde DE COCK
geboren te Deftinge de 19 september 1882 en er
godvruchtig overleden de 30 december 1961, ge-
sterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke zegen

Bij de jaarwisseling stemt het ieder welden-
kend mens tot nadenken : elk einde jaar brengt
ons een hele stap dichterbij de eeuwigheid. De
grote vraag is deze : was het voorbije jaar van be-
slissende waarde en invloed voor mijn eeuwig
leven ? Zal ik het nieuwe jaar dat God mij begin-
nen laat, goed gebruiken ? Wordt dit jaar voor
mij misschien de beslissende stap naar de eeuwig-
heid ? Het was gisteren en heden zó en zó zal het
blijven tot de voleinding der tijden ; " Heden ik
morgen gij " .

God mengt dit aardse leven met beproevingen
en kruisen, opdat wij het Eeuwige leven beter
naar waarde zouden schatten.

De dierbare overledene was een man met een
evenwichtig geloofsleven, trouwe en goede echt-
genoot, werkzaam en voorbeeldig, blijmoedig in
het bewustzijn van de normaal volbrachte Plicht.

Samen met zijn familie en geliefde huisgenoten
was hij één zorg voor zijn zieke echtgenote. Het
getuigt van zijn goed karakter. De kleine kinde-
ren die rondom hem stoeiden en leefden, hadden
in hem een goede en liefhebbende grootoom. Ze
betreuren diep zijn plots heengaan.

Geliefde Echtgenote, ik had gehoopt en ge-
wenst voor U tot het einde toe te mogen zor-
gen, God heeft er anders over beslist : zijn Naam
weze gezegend, zijn Wil geeerbiedigd. Ik ver-
trouw u met gerust gemoed toe aan onze geliefde
familie en huisgenoten. Ik dank u voor de vele
jaren liefde en trouw, waarin wij lief en leed
deelden. Tot weerziens in de Hemel.

Geliefde familieleden, met wie wij onze oude
dagen sleten, dank voor uw zorgende liefde en
eerbied. God zegene u en uw Kinderen. Gij allen
met wie ik door bloed en vriendenbanden ver-
bonden was, vaartwel bldt nu voor mij.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem,

O. L. Vr. van Bijstand, bid voor hem.

De familiën STEVENS, DE COCK,
DROESBEKE en SPITAELS,

danken U van harte.

Uitg. Mevr. Cl. MISEREZ