

Heer, geef hem de eeuwige rust,
en dat het eeuwig licht hem verschijne.

†

GEDENK IN UW E GEBEDEN
DE VROME ZIEL
van de Heer

Omer, Hubert, Cyriel Stevens

weduwenaar van Mevrouw

Elisa, Isalie De Keukelaere

Geboren te Erwetegem, de 17 juni 1882 en godvruchtig
overleden te Gent, rusthuis „St.-Jan de Deo”

de 25 augustus 1963.

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen.

Lid van de H. Hartbond.

Gelukkig de mens die leeft zoals hij ook
wil sterven; hij zal in het uur van de dood
kunnen bogen op een welgekwenen plicht
en in het onderhouden van Gods geboden
zal hij de vrede des harten vinden en de
waarborg voor zijn eeuwige geluk, want
voor Gods oordeel zal hij gerechtvaardigd
worden.

Zo is de dierbare overledene steeds bekom-
merd geweest om het welzijn van het talrijk
gezin dat de Heer hem heeft geschonken.
Elke dag van zijn lang leven heeft hij
daarvoor moedig de zware lasten gedragen
die zulke taak onvermijdelijk meebrengt en
van hem mag gerust getuigd worden dat hij
zijn brood niet in ledigheid heeft gegeten.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, ik
zal nu met Gods barmhartigheid weer bij
moeder zijn in de hemel en wij zullen
vandaar verder met u verenigd blijven.
Blijft gij ons ook steeds gedenken en als
het leven ook voor u de afwisseling zal
brengen van blijde en droeve dagen, geloof
dan zoals wij, in het woord van de Heer:
„ waar men in Mijn naam verenigd is, daar
blijf Ik in hun midden ”. Houdt van elkaar
en helpt elkaar en God zegene en beware u.

Mijn Jezus. barmhartigheid !



De Families STEVENS,
DE KEUKELAERE,
MEERSCHOUT,
FRANCEUS

zeer gevoelig aan de genegen blijken van
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van
harte.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470