



Moge de Vader  
in zijn grote liefde opnemen  
de ziel van Mejuffrouw

## Marie, Leonie Stevens

dochter van wijlen

Emiel en Marie, Leontine De Boe

*lid van de Confrerie der Gelovige Zielen*

geboren te Delftinge de 31 december 1880 en er  
vroom en zacht in de Heer ontwaakt de 22 januari 1967,  
gesterkt door de zorg van de Kerk voor de zieken.

Wij danken U, Heer, voor het leven van deze eenvoudige en diep-christelijke vrouw, voor het voorbeeld dat wij van haar ontvingen, voor de duizendvoudige zorg die zij ons voortdurend wist te geven. Haar leven was een voorbeeld, moedig, wijs, gehecht aan hen die de warme liefde van moeder misten. Haast vijftig jaar, gelouterd door herhaalde en zware beproevingen, was haar rolzettel het middelpunt van levensoptimisme, van kranige leiding en goed-verzorgde opvoeding.

Wij danken U, Heer, om de kracht van haar schoon en zeer actief geloof. Ze leefde mee met de parochie, en bad voortdurend haar paternoster voor allen die kracht en vernieuwing nodig hadden. Ze voelde zich niet eenzaam in de jarenlange afzondering. Stil en bescheiden bood ze hulp aan allen die bij haar kwamen. Ze hield veel van de priesters; door gebed en lijden gaf ze haar ruime bijdrage voor hun apostolaat.

Ze hield veel van haar familie, van haar zusters-kloosterlingen, van het klooster.

Heer, Gij hebt haar een stil en kort afscheid laten nemen. Kalm en schertsend heelt ze haar goddelijke Bruidgom opgewacht. Doorheen het mysterie van de dood is ze naar het nieuwe leven gegaan. Haar leven was rijk gevuld tot de laatste dag van haar hoge ouderdom. Ze rust nu in vrede tot de eeuwige Paasmorgen. Haar taak is af. Ze deed alles goed, stil, vredig en voorbeeldig.

Haar leven is gezegend geweest met de stille berusting, de vreugde en de levensblijheid middenin de beproeving. Met een dankwoord voor de waakzame zorg van haar omgeving, voor de Zusters, voor broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, neven en nichten, bloedverwanten en kennissen, mocht ze de grootste verering en waardering ontvangen. Tante Leonie zal nog lang voortleven door haar voorbeeld en haar onophoudend gebed.

---

*De families Stevens en De Boe,*

*danken zeer hartelijk om*

*de christelijke deelneming.*

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge.