

« Zalig die wenen, want zij zullen getroost worden.»
(Matt. 5,5)



BIDL VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE Celina STEVENS

Weduwe van Mijnheer

Cyriel Van Nieuwenhove

geboren te Moortzeic, 25 mei 1872 en godvruchtig overleden te Ophasselt, de 12 mei 1956. Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen.

Als een goede en vrome echtgenote en moeder heeft ze zich toegewijd voor haar gezin en met wijsheid gediend. Zij heeft haar kinderen opgevoed in de vrees des Heren en deze hebben haar hart verkwikt.

Van haar kindsheid af wandelde zij op de weg der geboden. Zij was oprecht, diende de vrede en won de eerbied en genegenheid van al wie haar kende. Een langdurige ziekte heeft haar oude dag bezwaard. Al heeft ze niet geklaagd, toch mocht zij biddend smeken: mijn God waarom was er geen genezing voor mijn kwaal; waarom hebt Gij mij verlaten? Maar met diep geloof heeft zij het gevoel der verlatenheid gedragen en verdragen. In God geloofde zij al bleef Hij zwijgen.

En al die lange tijd hebben haar kinderen haar dag en nacht getroost en bijgestaan.

Mijn dierbare kinderen, God alleen kan U vergelden wat gij met kinderlijke liefde voor mij deedt. Weest er zeker van, uw moeite wordt door God geloond en de mensen hoog geprezen. Ik dank en zegen u ervoor.

Bemint elkander en de God van vrede zal met u zijn

Indien onze scheiding nu pijnlijk valt, welhaast zien wij elkander weer in het eeuwig Vaderland.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.
(300 d. afl.)



De familiën

Stevens, Van Nieuwenhove,
Van Heegde, en Van Huffelierre,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. De Vos, Ophasselt