

In iedere levensomstandigheid moet men de Hand van God zien en nooit vergeten dat deze Hand zich leiden laat door zijn Hart. (Mgr Gay)



Zalig aandenken aan de onsterfelijke ziel van

Maria - Zoé STEVENS

weduwe van Jozef VAN HOORDE
geboren te Delftinge de 13 juni 1885 en er godvruchtig overleden de 13 juli 1961, voorzien van de laatste Troostmiddelen der H. Kerk.

En leven van zorgen, werken en bidden werd weereens door de dood beëindigd.

Gelukkig de mens, die op het ogenblik dat hij voor Gods Rechterstoel verschijnt, de adeltitel van "Gods Kind" gedurende zijn leven ere aandeed. Het loon zal groot zijn voor deze getrouwe dienaar.

Heer, wij danken U, om het voorbeeld van zó een leven. Zulke invloed blijve nawerken ten goede op allen die dit stille voorbeeld van godsdienstzin en plichtsbetrachting mochten medeleven, Het kome hen op hun beurt ten goede op hun levensweg naar God.

Haar gedachtenis blijft in ere, omwille van de voorbeeldige levenstaak, die de dierbare overledene op de plaats door Gods Voorzienigheid aangewezen, volbracht heeft.

Heer, laat ons gebed voor deze overledene er dan ook een zijn van volledige overgave aan Uw oneindige Barmhartigheid.

Wij bidden U, voltooi het werk dat Gij in haar begonnen zijt, schenk haar vergiffenis voor fouten en menselijke gebreken, open haar de poorten van uw Paradijs.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en Familieleden vaartwel met Gods zegen, Dankbaar blijf ik U gedenken voor uw liefde, hulp en troost mij zo ruimschoots geschonken. Bidden wij voor elkaar, zo blijven wij met elkaar voor altijd verenigd.

H. Hart van Jezus, ontferm U over haar.

O. L. Vrouw, bid voor haar.

H. Ursmarus. bescherm uw kind.

De familiën STEVENS,
VAN HOORDE,
DROESBEKE en
LABIAU

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*