

Ik bep de verrijzenis en het Leven...



In uw gebed en offer wees indachtig

DE HEER

Marcel STEVENS

Echtgenoot van Mevrouw

Paula VAN KEYMEULEN

Geboren en gekerstend te Aspelare op 6 juni 1927 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 7 juni 1979, gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Bijna tegen alle hoop in hebben wij blijven hopen, wij voelden het aan dat niettegenstaande alle hulpmiddelen van de moderne wetenschap alleen nog van Boven een oplossing komen kon. Wij voelden ons op de calvarieberg met Kristus en zeggen "Mijn God waarom hebt Gij ons verlaten, maar ogenblikkelijk in diepe geest van geloof voegen wij er aan toe "Niet onze wil maar de Uwe geschiede ,,"

Marcel was volgens menselijke berekeningen nog veel te jong om ons te verlaten. Hij scheen enkele maanden geleden nog gezondheid te koop te hebben, hij leefde nog vol plannen : zijn gezin, zijn huis, zijn werk; hij had nog zoveel te doen... er stond nog zoveel op zijn programma.

Hij was een goed en voorbeeldig echtgenoot, een liefdevolle vader, een noeste arbeider, zo bekommerd om het welzijn van de zijnen. Nog in de volle bloei van het leven waar zijn fa-

milie hem nog zo nodig had werd dat jonge nog veel belovende leven plots afgebroken. Zo dikwijls moeten wij het ondervinden "de mens wikt, God beschikt ,,"

Het is pijnlijk, doch samen met Kristus gesteund door ons geloof willen wij het kruis dragen.

Dierbare echtgenote, ons afscheid was zo onverwachts, samen hebben wij gewerkt voor ons gezin, dat wij samen mooier wilden maken. Ik dank U voor uw liefde, uw genegenheid, uw hulp. Ik was nog zo graag vele jaren bij U gebleven, doch tracht te aanvaarden, dat wat God doet welgedaan is.

Mijn lieve kinderen, door mijn werk en zorgen heb ik getracht samen met moeder u een betere toekomst voor te bereiden; blij nu meer dan ooit met moeder verenigd, helpt elkander.

Beste vader, schoonouders, familie en vrienden, dank voor alles wat U voor mij deed. In God blijf ik met U allen verenigd, blijf mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus op U stel ik mijn vertrouwen.

Voor uw medevoelen en gebed weze U oprecht dank gezegd door :

Paula Van Keymeulen
Jean-Paul Stevens
Jean-Marie Stevens
Ingrid Stevens

De families

STEVENS, CAMPHYN,
VAN KEYMEULEN en COPPENS.

Drukk. De Toren - De Ryck K., Peperstr. Herzele