

†

In de hoop op een eeuwig weerzien,  
gedenken wij Mevrouw

**Tharsilla DEKENS**

weduwe van de Heer

**Triphon VAN MULLEM**

Ze werd geboren te Welden op 13 september 1895 en zij verliet ons op 30 september 1976, gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Aan het einde van een lang leven, zou men met de grijsaard Simeon uit de hemel kunnen zeggen : Heer, laat nu uw dienaar maar in vrede gaan... mijn taak heb ik volbracht.

Wie als Tharsilla een hoge ouderdom bereikt en haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen rondom zich ziet leven, die mag gerust het oog richten naar de hemel. Ziekte en beproeving werden haar niet gespaard ; toch wist zij alles te aangaarden met diepe kristelijke overtuiging dat al dit lijden niet vergeefs is, maar leidt tot zaligheid.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, familie en vrienden, ik

dank u allen voor uw oprechte liefde en genegenheid, blijf me verder gedenken in uw gebeden.

Heer, wij danken U om zulk een moeder. Neem haar nu op in Uw eeuwige heerlijkheid. Dat haar eenvoudig voorbeeld van diep-kristelijk leven voor hen die achterblijven een aansporing moge zijn tot een onverbreekbare trouw aan Gods Blijde Boodschap.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !

---

Noël Van Mullem - De Stoop, kinderen en kleinkinderen,

Joël Van Mullem - Bruyneel en kinderen,  
Marcel Van Mullem - De Vriese en kinderen,

De families DEKENS, VAN MULLEM en  
VAN DER HAEGHEN,

**danken voor uw kristelijke deelneming.**

Nadienst op 23 oktober 1976 om 8 uur.

---

Drukk. Van Herzele - Ouden.